

Utskriftversion av: <http://bohuslaningen.se/nyheter/munkedal/1.4123802-till-kenya-for-att-inviga-bibliotek>

Publicerad 6 juli 2015



Till Kenya. Anna Sunesson och Mia Ekegren åker till byn Kamusinde i oktober för att färdigställa och inviga ett bibliotek. Fotograf: Stefan Karlsson

Till Kenya för att inviga bibliotek

För fem år sedan besökte Anna Sunesson från Munkedal till den Kenyanska byn Kamusinde för första gången. I oktober åker hon tillsammans med Mia Ekegren dit igen för att inviga ett bibliotek i byn.

Anna Sunesson är ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Västra Götaland och det är genom SV som resan till Kenya görs.

– Sedan 25 år tillbaka har Vuxenskolan i västra Sverige haft samarbete med byn Kamusinde i området Bungoma i nordvästre Kenya genom en organisation som heter KCCBO. KCCBO är en landsbygdsorganisation liknande Hela Sverige Ska Leva och LRF. Samarbetet har omfattat både en rad resor ett antal projekt, säger Anna Sunesson.

Mia Ekegren bor i Uddevalla och jobbar som avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan väst.

– Jag var i Kamusinde för sju år sedan och vi planterade bland annat träd. Men vårt huvudsyfte med samarbetet är att lära ut hur man kan använda studiecirkel som metod för utveckling, att tillsammans dela med sig av kunskapen. För dem handlar det om överlevnad. Att odla fisk eller kanske ha en biodling för att kunna försörja sig, säger Mia Ekegren.

Just denna resa görs inte som ett projekt. Men i och med det långa samarbetet med byn är många

inom SV engagerade för Kamusindes bästa även på fritiden. Två av dem är Anna och Mia.

Under den 12 dagar långa resan ska vissa saker köpas i Nairobi innan resan till byn går vidare.

– Resan ut till byn tar en hel dag, fast det inte är så långt. Det är inte alls samma vägnät i Kenya som i Sverige, säger Anna.

Det är den andra resan till Kamusinde för båda två. Första gången, berättar de, var som en chock. Att vardagen i Sverige är så långt ifrån det liv som byborna i Kamusinde lever.

– Den här gången hoppas jag att jag kommer kunna prata mer på djupet med byborna. Sist jag var där blev jag så uppslukad av allt, chockad. Sen så ska det bli spännande att se hur stora de träd som vi planterade har blivit. Vi planterade dem för att de ska ge skugga, säger Mia.

– Förutom att det ska bli roligt att se biblioteket så ser jag fram emot att få prata mer med styrelsen i KCCBO. De var här i Sverige för ett och ett halvt år sedan och då pratade vi om hur vi arbetar inom våra styrelser, säger Anna.

De ska också besöka studiecirklar de tidigare startat i närliggande byar, och resan avslutas med en safari.

Båda två är klara med vad resan handlar om i grunden.

– Det är viktigt att vi är interkulturella. Alltså, vi berättar inte hur de ska göra. Vi berättar hur vi i SV har studiecirklar, sedan tar de emot vår kunskap och vi tar emot deras. Det är ett ömsesidigt lärande, säger Mia Ekegren.

Viktoria Oskarsson
vo@bohuslaningen.se