

## Örnsköldsvik:

Språk är roligt! Många är vi som läste olika språk när vi gick i skolan, men att förstå att språk är en "färskvara" glömmer vi kanske bort. Varför låter det så himla konstigt när jag försöker uttrycka mig!? Varje vecka har tre grupper med franska och engelska träffats för att hålla språket och kunskaperna vid liv. De har insett vikten av att hålla igång och verkligen tagit tag i detta. De läser böcker, läser artiklar på internet, tittar på lite film de diskuterar och argumenterar och har jätte roligt tillsammans!! Många goda skratt hörs genom studierumsväggarna.

För 19:e året genomförde vi Spelmansstämman på Elimkyrkan, Örnsköldsvik. En dag med allsång, allspel, visstuga och musik i alla dess former. Ett samarbete Nolagillet och SV. Många besökare och många duktiga spelemän. Publiken och deltagarna ökar för varje år, härligt!

Att finna stöd i varandra – att ge varandra kunskap - erfarenheter. När jag hamnar i situationen att min make/maka/anhörig drabbas av en demenssjukdom då är det viktigt att finna stöd i en anhörigcirkel. Vår duktiga cirkelledare Anita Landén har med sin gedigna kunskap och sitt stora engagemang stöttat våra anhöriga i detta arbete.

Konstrundan i Anundsjö är en dag som är fylld av kunniga hantverkare, intresserade besökare, kolbullar, morotssoppa, gott fika mm. I byarna Myckelgensjö, Långsele, Västergensjö, Bredbyn, Sörmesunda, Mellansel, Norrmesunda, Norrflärke och Pengsjö är varje Bygdegård/byastuga fylld till sista plats med fantastiska hantverk och möjlighet att träffa hantverkare. Tänk vad många duktiga kvinnor och män som finns i vår bygd.

Välkommen till jaktens värld! – under året har våra två bröder Åke och Arne Nilsson lot-sat/coachat två studiegrupper till färdig jägar-examen. Den som skall jaga i Sverige behöver ha kunskap om djur och natur, om viltvård, jaktformer, jakthundar, vapenhantering och skytte, samt om de bestämmelser som reglerar jakten. Mycket saker att hålla ordning på, många fåglar att känna igen, men med studie-cirkelns fantastiska studieform så når våra deltagare målet vid cirkelns slut.



Att stå på scen inför publik kan vara spännande men det kan också vara förknippat med pirr imagen och en känsla av skräckblandad förtjusning. Under året har våra ledare Erik och Mahlin arbetat med en grupp nysvenska barn/ungdomar som fått prova att stå på Thule teaterns scen och känna teaterbelysningen i ansiktet och testa att vara "lite" skådespelare inför publik. Att inför föräldrarna, mor- och farföräldrar få visa vad jag lärt mig är ett stort framsteg för många unga människor.

Vilken sommar..... våra deltagare i biodlarcirkeln fick en fantastisk första biodlarsommar med rekordskördar av honung! Tillsammans med biodlarföreningen har vi även återknutit till gamla deltagare för att summera vad som gått bra och vad som fungerat mindre bra. Ett kunskapsutbyte men även många glada skratt över hur olika resultat och erfarenheter det kan bli även om vi bor i samma kommun☺.

Jag vet att detta var med ifjol men...



Motorsågen är farlig om den inte hanteras på rätt sätt! Ökad kunskap om handhavandet av motorsågen är viktigt för att minska antalet olyckor. Med våra kunniga cirkelledare Thomas Afvander och Jenny Lundqvist som jobbar med Motorsågskörkort nivå A+B blir skogens arbete roligare, tryggare och säkrare. Under året examinerades över 80 deltagare på nivå Motorsågskörkort A+B.